



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Rapport oktober 2012

Kära faddrar, medlemmar och andra djurskyddsintresserade!

Nu är det höst och dags för den tredje fadderrapporten för 2012, lite sent i oktober då vi haft svårt att få tag i några av våra kontaktpersoner för att få in rapporterna. Alla har dom mycket att göra & självklart går hundarna först, men dom vet också att det är viktigt att vi får våra rapporter så vi kan delge er medlemmar vad som händer.

Vi börjar även att närma oss vårt årsmöte som vi kommer ha den 22 november, i samma lokal som förra året, Zurich-huset, Linnégatan 5, Stockholm. Glöm ej att anmäla er om ni kommer. Alla är välkomna.

Till er som inte är faddrar skickar jag med en avi för medlemsavgiften 2013, beloppet är samma även i år, 150kr / år.

Jag hoppas att ni vill fortsätta stödja Djurskydd i Östeuropa. Det är tack vare Er som vi kan fortsätta hjälpa våra projekt.

Polen

Livet på hundhemmet fortsätter som vanligt. Antalet hundar har ökat under den senaste tiden – adoptionerna går trögt – kanske p.ga. de hårda adoptionsvillkoren. Krystyna betraktar alla hundar som sina egna, hon tycker att flytten från hundhemmet skall innebära förbättring av hundens levnadsstandard, annars kan hunden lika gärna stanna kvar på hundhemmet.

Det händer att Krystyna tar tillbaka hunden om hon tycker att villkoren i det nya hemmet inte stämmer med hennes uppfattning hur hunden skall ha det.

Så var det med Werwa – "tiken som ingen lade märke till".

Werwa kom till EMIR för 3 år sedan, tillsammans med sin dotter Viola. Båda tikarna trivdes mycket bra på EMIR - när Viola blev adopterad blev Werwa mer och mer "avvaktande". Hon blev inte skygg - men det verkade som om hon slutade tro att någon ville ha henne. Hon satt stilla vid kojorna och väntade tills besökaren kom fram för att klappa henne - då blev hon glad.

I början av augusti blev Werwa äntligen adopterad - en barnfamilj tyckte att det var just den hunden de ville ha. Resan till det nya hemmet gick utan problem - Werwa lade sig i bilen, reste sig bara när bilen saktade ner vid ljussignaler.

I det nya hemmet undersökte hon hela området. Hon ignorerade katten, viftade med svansen till barnen (7 och 9 år gamla), började genast kela med dem och resten av familjen.

Lyckan blev inte långvarig – 2 dagar senare hämtades Werwa tillbaka till EMIR. Den nya familjen hade inte berättat att hunden kommer att bo utomhus, i en koja.

Emir adopterar nästan inte bort några hundar - förutom de största, med tjock päls - till sådana förhållanden, hundarna skall vara familjemedlemmar, bo hemma, ha kontakt med människor. I trädgården, speciellt på vintern, blir det inte många "sällskapsminuter" för hundens del. Dessutom var Werwa rädd för åska - hon måste få vara inomhus när hon vill.





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Nya tillskott i EMIR-familjen:

Kaja, en cockerspanieltik - hittades på ett torg - hon hade valpat, någon hade tagit hand om henne och hennes 8 valpar. När valparna fick nya hem, kom Kaja till EMIR och kastrerades omedelbart - Krystyna var rädd att någon skulle använda henne i en valpfabrik



Arbat

Krystyna hade läst en vädjan publicerad på FB - en fruktansvärt utmärglad hund med brutet ben har kommit till hundhemmet i Skierniewice. Benet har blivit opererat, men uppenbarligen kunde inte personalen ta hand om hunden på rätt sätt - hunden höll på att magra bort... Tomek hämtade hunden - Krystyna sa att hon aldrig hade sett en så mager hund förut. Han vägde 30 kilo (målvikt: 54 kilo).

Hunden har fått namnet **Arbat**.

Hunden är snäll, både mot andra hundar och mot människor. Han vistas i den "lilla trädgården", tillsammans med bl.a. Rodan och Reda. För det mesta sover han under jasmimbusken. Han får mat varannan - var tredje timme - bl.a. kyckling med ris, lite rått oxkött, yoghurt. Under de första dagarna körde Krystyna eller Tomek Arbat till veterinären varje dag där han fick dropp.

Arbat får specialfoder som är mycket dyrt - Krystyna har vädjat till alla som kan skänka foder eller vitaminpreparat.

Ovan - Arbat när han kom till hundhemmet och idag



Madi,

I mitten av augusti fick EMIR ett rop på hjälp - en kvinna var tvungen att flytta från sitt hus till en lägenhet. Där fanns det ingen plats för hennes stora Sankt Bernhardstik (Madi). Matte hade letat länge efter ett nytt hem till tiken - hon var orolig att tiken skulle hamna i en valpfabrik.

När Madi kom till EMIR var hon mycket sjuk - blodproverna visade förhöjda vita blodkroppar samt dåliga levervärden, dessutom var tiken undernärd.

Madi hade också stora hudförändringar i hela kroppen. Tagna prov visade på staphylococcker, streptokoccker samt coli-bakterier. och skabb. Det sista är mycket allvarligt - skabb smittas både till djur och till människor. Förutom den svåra infektionen, hade Madi problem med matsmältningen. Hon ville inte äta utan fick matas för hand 3 gånger per dag.

Idag mår Madi bra. ovan bilder när hon kom till hundhemmet och idag.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Burbon och Belisa

När Tomek åkte för att hämta Madi, hittade han 2 lösspringande valpar på vägen - en beagle-hane (Burbon) och en alaskan malamute-tik (Belisa). Han kunde inte lämna dem kvar (förmodligen hade båda valparna rymt från en valpfabrik). Burbon adopterades redan efter några veckor, Belisa och Madi finns kvar på EMIR



Swirek - bodde på gatan i staden Bialoleka, ofta jagad av både vuxna och barn.

Under flera veckor levde **Karmel** ute i det fria - tills en god människa lyckades fånga honom och köra till EMIR. Karmel var mycket skygg i början men snart upptäckte han vad han kan använda Krystynas säng till.



Zenit - en ung hane, försvunnen förmodligen från sin ägare.

Fazi - en liten hane, hittad liggande vid väggkanten; förmodligen påkörd av en förbipasserande bil. Hunden hade stora sår som syddes ihop; han får dropp i veterinärkliniken varje dag;

Några av våra vänner har lämnat oss för gott:

Delis - somnade in i början av juli (till vänster)
Frycek opererades i slutet av augusti - det visade sig att han hade en stor tumör vid urinblåsan. Med tanke på att tumören inte kunde avlägsnas samt att det fanns flera metastaser i buken, bestämde veterinären i samråd med Krystyna att Frycek skulle få somna in - han väcktes aldrig från narkosen.
Krystyna saknar honom väldigt mycket - han var en av de hundar som följde henne överallt, framför allt hemma, så fort hon satte sig var han alldeles intill henne. Han har lämnat ett stort tomrum efter sig.





Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Troll har lämnat EMIR. Det skedde helt oväntat - han var frisk och kry, plötsligt segnade han ner på golvet. Krystyna visste inte vad som hände - han hade aldrig varit sjuk, hade inga bitmärken, det syntes inget blod... Han låg på sidan som om han sov. Troll hämtades tillsammans med Wirek från ett översvämningsdrabbat område i södra Polen. Wirek har nyligen blivit adopterad - Troll fick aldrig uppleva ett eget hem.

Klara - (till höger) hon fick en stor knöl i ljumsken - veterinären bedömde att den inte gick att operera. Knölen brast, Klara fick en blödning, den tillkallade veterinären kunde endast hjälpa henne vidare...



Borys kom till EMIR som en "aggressiv" hund - han försökte sätta sig högst i hierarkin hemma, hans ägare försökte skaffa hjälp, men inget hjälpte. Den enda utvägen verkade vara avlivning - Borys matte kom till EMIR och gjorde ett "byte" - lämnade Borys och tog med sig Dumka. Dumka trivs jättebra med familjen (och familjen älskar henne). Borys blev en helt "vanlig" hund - men efter ett tag visade det sig att han led av skelett cancer. Han fick smärtstillande och levde ett lyckligt liv.

Igår fick Borys svårt att andas - efter röntgen visade det sig att cancer hade spridit sig till lungorna - Krystyna fattade beslutet att han skulle få somna in.

Hundar som har blivit adopterade:

Sliczna, Orso, Tofino, Puszek



Lara & Wirek - i sina nya hem



Burbon & Szczerbatek - i sina nya hem:



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Victor – opererades för andra gången. Operationen lyckades, förra veckan åkte Victor till sitt nya hem.



Livet i hundhemmet:

Capri - en ung tik (ca 1 år gammal) blandning med Sankt Bernhardshund. Någon sköt henne, siktade uppenbarligen mot hjärtat men missade - istället krossades hennes framben. Den stackars tiken sprang omkring haltandes på tre ben - ingen brydde sig, det tog ca 1 vecka innan EMIR fick veta om hennes existens. Capri blev opererad, läkarna byggde upp benet från bensplittret, hon har flera skruvar som håller ihop benet. Benen ville tyvärr inte växa ihop - Capri fick opereras en gång till. Hon skall hållas i stillhet i 2 månader - i november kommer veterinären kontrollera om benen har växt ihop.

I slutet av augusti har **Nigra** smitit från hundhemmet en natt - hon hoppade från Krystynas sovrum genom ett öppet fönster ner till hundgården, sen klättrade hon över staketet. Krystyna och Tomek har letat efter henne, de har satt upp lappar, men än så länge har Nigra inte återfunnits.

Kastreringar på EMIR:

Alla tikar på EMIR kastreras innan de lämnas till adoption. Tyvärr räcker inte pengarna till alla hanar - man kastrerar i första hand rashundar.

EMIR tar tacksamt emot hjälp för kastrering av de hanhundar, som inte skulle kastrerats annars.

Sambor, Tokaj, Gacek och Jaro har nyligen blivit kastrerade för "svenska pengar".

Ni som vill bidra till kastreringar i Polen, kan betala till "CHANS-kastreringsprojektet", genom Djurskydd i Östeuropa (märk pengarna med "kastreringar i Polen") eller direkt till hundhemmet (direktöverföring till hundhemmets konto, PayPal eller SMS).

Lite om livet på landet – hur folk roar sig:

I början av augusti, en söndag, på väg till jobbet, fick Tomek syn på 7 kattungar irrande på en högtrafikerad väg. Ingen bil stannade för att hjälpa dem. Men Tomek stannade bilen och började plocka kattungarna, en efter en. Till slut lyckades han fånga alla. Förbipasserande människor stannade och tittade, men ingen hjälpte till - de verkade roade av synen av en vuxen karl som plockar små kattungar....

Tomek tog kattungarna hem till sig - han och hans fru driver ett litet katthem.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

SOS Animals i Vilnius, Litauen

SOS Animals nya hund- och kattstall, **SOS Animals House**, i Vilnius södra förorter (på väg till Minsk) har under 2012 tagit form. Det är inte så jättestort, men man anser ändå att man har möjlighet att ta emot ca 40 katter och 50 hundar. Det bygger förstås på att många katter resp. hundar kan dela bur med varandra och att man när vädret tillåter kan utnyttja hundgårdarna.



SOS Animals House, i form av ett antal containrar, kan från utsidan se litet provisoriskt ut. Men inandömet är mycket väl genomtänkt.

Man har bl a ansett det vara viktigt att ha en "surgery" i hund- och kattstallet mot bakgrund av det samarbete man har upparbetat med några NGO's (non-governmental organizations), t ex "Vier Pfoten" (www.vier-pfoten.eu/) och "ETN" (Europäischer Tier- und Naturschutz e.V., www.etn-ev-de/). Veterinärer från dessa organisationer har under året besökt Vilnius och utfört 100-tals kastreringar och vaccinationer av hundar och katter och då haft SOS Animals House som bas. Ett av föreningens främsta mål är just att kastrera/sterilisera/vaccinera så många hemlösa hundar och katter som möjligt. För detta har man också fått finansiellt bistånd av de två organisationerna.



Under 2012 har man lyckats få många katter och hundar adopterade. Men, som i så många andra hund- och kattstall blir det alltid av olika skäl (för gamla, skygga etc) några hundar och katter kvar. Man anstränger sig verkligen för att ge dem ett bra liv. Att låta en äldre men fullt frisk hund somna in anser inte SOS Animals är något alternativ. Ett annat mål för SOS Animals är att uppmärksamma allmänheten – även relevanta myndigheter - på de hemlösa djurens situation. Man besöker bl a skolor och deltar också i olika publika aktioner. Med Litauens motsvarigt till SVA har man fått till ett riktigt bra samarbete när det gäller djurskyddsarbete.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



När man nu tycker att man har etablerat ett fungerande hund- och kattstall, anser man det också viktigt att ge sina volontärer en mer kvalificerad utbildning i djurskydd, hygien etc. Utan dessa volontärer och deras oegennyttiga arbete - inget SOS Animals House. De tillresande veterinärerna har åtagit sig den åtgärden. Samtliga volontärer har under året fått en gedigen utbildning.

Den finansiella situationen är förstås fortfarande ansträngd. Men tack vare de 2% av inbetalad skatt, som litauer kan ge till välgörande ändamål, håller man sig ändå flytande. Det är det största bidraget. DiÖ bidrar med 2000 kr/mån. Man får också in sponsorbetalning tack vare den fina hemsidan (se nedan), andra privata donationer, inkl från en generös DiÖ-medlem under 2012.

SOS Animals har under året arbetat mycket med sin hemsida, som nu även finns på engelska, www.sos-gyvunai.lt/eng. Där kan man läsa om föreningens arbete från starten 2008 fram till idag. Man blir riktigt imponerad. SOS Animals finns även på Facebook. En bra sak som de har introducerat på hemsidan är att redovisa månad för månad vad man har åstadkommit (eller inte lyckats med för den delen). Det är viktigt att kunna visa upp för sponsorer, både nuvarande och ev blivande, vad man gör och vilka svårigheter man möter.

Algita Zygmantaite, vår "sambandskvinna", tar för närvarande en stor del i den dagliga verksamheten i SOS Animals House. Hon koncentrerar sig sedan någon tid på ett kastrerings- och vaccinationsprojekt, OPAN, tillsammans med Österrikes ambassad i Vilnius. OPAN är latin och betyder "Samarbete för djur och natur". OPAN samarbetar förstås nära med SOS Animals.

Till sist: För några veckor sedan hörde Paulina Hjertton i punkgruppen TheSensitives av sig. Hon hade tittat in på DiÖ's hemsida och kände att hon ville hjälpa till på något sätt, i synnerhet som hon och gruppen skulle resa till Litauen/Vilnius och spela på några klubbar där. På kort tid lyckades hon i Dalarna samla in massor med hund- och kattsaker. Allt packades in i turnébussen och kommer att överlämnas till SOS Animals House under oktober. Paulina har lovat att berätta om sina intryck när hon kommer hem igen.



Några lyckligt lottade hundar & katter som vilar ut hos SOS Animals i avvaktan på adoption// 2012-10-08/ECB



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3

Sankt Petersburg

För närvarande i Ryssland p.g.a. de stora spänningarna mellan oppositionen och de nuvarande maktinnehavarna har både parlamentet och regeringen helt lagt åt sidan frågor gällande lagförslag som rör djurskydd.

De lokala lagarna i Sankt Petersburg och Moskva förbjuder att döda hemlösa djur – dessa bör kastreras. Denna regel gör att djurhatare nu måste agera i smyg och i båda städerna sprider man gift i parker och andra grönområden. Hundratals hundar har avlidit i plågor till följd av detta. Denna våg av hat riktar sig både mot djur, men även människor och tar sitt ursprung i teve anser Elena.

Den 27 oktober genomförde man en auktion i centrala Sankt Petersburg som är döpt till "Demonstrationen mot hat". Förutom djurskyddsorganisationer kommer även andra mycket kända organisationer att delta, såsom "Soldaternas mödrar" och "Memorial". Alla tillsammans vill visa sin strävan till att uppnå en högre toleransnivå i samhället.

På hösten får Elena varje år rädda och omplacera extra många hundar och katter. Gulja är en av hundarna som Elena vill berätta om. I augusti hade någon slängt ut en hund i Pavlovsk-parken. De första dagarna fanns hon hela tiden kvar på den platsen där hon slängdes ut. Sedan blev hon lite med van och började känna sig mer hemma i området, dock fanns hon hela tiden i närheten av den omtalade platsen. En dag hade hon somnat i det höga gräset i den varma sommarsolen medan det i närheten gick en gräsklippare vars förare inte såg hunden och körde över henne och kapade hennes ben. Människor kontaktade Elena. Hon kom till platsen och transporterade den helt blodiga hunden till den lokala veterinärkliniken där veterinären föreslog att avliva henne, Elena vägrade och bestämde sig för att köra tiken till andra sidan av staden, till Avon Fillmors klinik som är duktiga på att hjälpa djur i nöd. Efter en 4,5 timmars lång operation hade den duktige kirurgen lyckats att få ihop alla små benbitar. Förra veckan har Elena varit till kliniken för att ta hälsa på och ta en promenad med Gulja. Gulja förblir lite halt på ena bakbenet, men mår annars bra. Så nu letar vi både i Sverige genom föreningen Hundsamarit (<http://hundsamarit.se/>) och i Ryssland efter en familj som kan adoptera denna fina hundtjej.



Gulja efter operationen



Gulja på promenad 2 mån efter operation

Den 18 oktober tidigt på morgonen ringde en bekant till Elena och berättade att då en granne gick iväg för att slänga soporna hörde han att någon stönade i sopbehållaren. Det visade sig att någon hade kastat dit sin gamla dvärg-pudel för att dö. Mannen plockade upp hunden och körde den till Elena. Alla involverade ville så gärna se till att rädda denna hund som blev döpt till Charlik. Han var tovig, jättesmal och när tempen togs visade sig ligga på endast 32 grader. Efter ett varmt bad verkade han må lite bättre. Han fick ligga bland flaskor fyllda med varmt vatten och Elena satte i även dropp på honom. När hans kroppstemperatur var 38 grader togs han till veterinärkliniken där veterinärerna gjorde allt som stod i deras makt, trots det hamnade Charlik i koma och avled inom kort.



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Charlik efter det värmande badet



Charlik på veterinärkliniken

Här kommer en katthistoria. En gravid katthona blev lämnad intill ett stugområde och i skogen intill födde hon sina kattungar. Människorna gav henne mat och fixade en låda där hon kunde bo, men när stugsäsongen var slut åkte alla till staden och kattfamiljen blev kvar. Kattungarna började krypa ut ur lådan och då blev de attackerade av kråkorna. Då ingrep den 85-åriga damen som har sin stuga i området och tog hem hela kattfamiljen och kontaktade Elena. Kattmammans som blev kastrerad och ena kattungen valde kvinnan att behålla själv och tog dem med sig till sin lägenhet i staden. De andra två kattungarna är nu hos Elena och väntar på att få egna hem. Elenas gamla handikappade katt Tom är duktig på att hand om de unga nykomlingar han slickar rent dem och har redan lärt dem att gå på kattlåda. På grund av sina fina föräldrars egenskaper går denna katt under namnet Mamma-Pappa-Tom ☺.



Mamma-Pappa-Tom & en nykomling



Jolka – en ny hund hos Elena



Ytterligare en nykomling hos Elena



En schäfer som fått nytt hem



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm
Pg: 10 04 56-3



Sharik på promenad med en av volontärerna

PS; Vi håller fortfarande på att leta efter en lämplig veterinärbil av märket Iveco, dock är det inte så lätt att hitta ett lämpligt objekt eftersom vi har begränsade resurser och samtidigt måste bilen motsvara vissa krav för att kunna användas som en mobil hund- och kattkasteringsklinik. En viss yta och takhöjd krävs. Vi har hittat två stycken intressanta objekt nu, och dessa ska granskas närmare. Vi hoppas verkligen att köpet kommer äga rum inom kort.

En än gång ett stort tack för allt ert stöd!

Varma hösthälsningar

Monica Ohlsson

Ordförande Djurskydd i Östeuropa

Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 Stockholm

Tel: 08 – 579 33 165 / 0733-573 165 Pg: 10 04 56 – 3

E-post: monica.ohlsson@zurich.se



Ja, jag kommer till årsmötet den 22 november kl 18.00

Ja, skicka mig kassa- och verksamhetsberättelsen när den blivit fastställd vid årsmötet.

Namn:.....
Adress:.....
Postadress:.....
Tel:.....
E-post:.....



Djurskydd i Östeuropa
c/o Monica Ohlsson
Erik Dahlbergsgatan 49
115 57 **STOCKHOLM**